

Schooljaar  
2018-2019

20-12-2018



VRIJE BASISCHOOl SINT-ANTONIUS  
Opperstraat 32 - 1770 LIEDEKERKE - tel 053/66 88 35  
[www.sint-antoniusschool.be](http://www.sint-antoniusschool.be)

St.-Antoontje

WARME EN



GEZELLIGE

*Wensen*

*voor jullie*







## ZALIG KERSTMIS!

Aan alle dingen komt een eind. Eén van die volkswijsheden waar we soms te weinig bij stilstaan. We zijn het immers gewend dat er elke dag wel een einde aan iets komt. De zomer is al een eindje voorbij, een fijne vakantie is nog slechts een herinnering. Een bijzonder moment, een heuglijk feest, een goed gesprek, een boeiende ontmoeting, .... Alles gaat voorbij. De dagen, weken hebben geen pauzetoets, hoe graag we die soms zouden willen.

Dit hoeft niet erg te zijn, want dagelijks begint er iets nieuw. Na de nacht is er weer een dag, met nieuwe ontmoetingen, nog meer mensen, steeds weer nieuwe kansen...

Zo is het ook bij ons op school ... mooie herinneringen die we blijven koesteren, voorbije activiteiten waarvan je dacht: dit mocht blijven duren...maar telkenmale, wanneer een nieuwe dag aanbreekt staan we voor nieuwe uitdagingen... zo ook op school.

Wat voorbij is, en goed is geweest, zelfs top, kan je herzien en herlezen in deze nieuwe editie van de schoolkrant. Geniet er alvast van en laat je nog even meevoeren met alle schitterende activiteiten die reeds voorbij zijn.

Een school is nooit af maar blijft steeds groeien, elke dag opnieuw, nieuwe uitdagingen aangaan, nieuwe ontmoetingen, verrassende momenten, momenten van vreugde en soms verdriet, kinderen meenemen in het dagelijkse leren en leven...

Juf Ruth

kortom... steeds weer op weg naar iets nieuws, iets boeiends, zodat we steeds kunnen zeggen ... een nieuwe dag brengt een nieuw begin.

Binnen zorgt nu de kerstboom voor een gezellige, warme sfeer. Vooral de lichtjes in de bomen zorgen voor een fijn gevoel. Het afgelopen trimester werd er hard gewerkt. Iedereen deed zijn best om onze leerlingen zo goed mogelijk op te vangen. We maakten ook kennis met het nieuwe leerplan ZILL en werkten verder aan onze nieuwe muzische werking.

Niet alleen de leerlingen, maar ook het schoolteam heeft hun vakantie meer dan verdiend. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze even tijd kunnen nemen voor zichzelf en hun familie. Dat ze kunnen genieten van ontspannende, lekkere gezellige, mooie, warme momenten met al wie ze graag zien.

Ook al de leerlingen en hun familie wens ik een hele fijne kerstvakantie toe. En wat betreft 2019 zou ik zeggen: "Droom groot maar geniet van de kleine dingen, maar bovenal wens ik iedereen een goede gezondheid want daar start alles mee.

*Gelukkig  
Nieuwjaar*



## TERUG NAAR SCHOOL

De start van het schooljaar: een nieuwe klas, een nieuwe juf en nieuwe vriendjes. In de tweede kleuterklas speelden we kennismakingsspelletjes en mochten de kinderen al het nieuwe speelgoed uitproberen. Ze voelden zich al snel thuis in hun klasje. Om de vriendschapsbanden te bezegelen, hebben we een grote vlam versierd voor ons jaarthema 'De Warmste School'. Een mooie start van een leuk schooljaar.

2de KLEUTERKLAS





1 SEPTEMBER 2018



## KERMIS OP DE STRAAT

Het eerste weekend van oktober stond de straat vol superleuke kermisattracties. Vrijdagnamiddag mochten onze kleuters een ritje maken op de draaimolen, het treintje en de vliegtuigjes. Voor de kinderen van de lagere school mocht het al iets spannender zijn. Zij hadden dolle pret op de botsauto's, in de 'popcorn' ... Wat een feest! Hieronder enkele sfeerfoto's.



2de KLEUTERKLAS





## IN DE HERFST TREKKEN WE NAAR HET BOS



Naar aanleiding van de week van het bos trokken we met het vierde leerjaar op 9 oktober naar ... Liedekerke bos.

We werden opgewacht op het speelterrein. Daar werd de klas verdeeld in 2 groepen. De ene groep

mocht onmiddellijk op verkenning in de speleobox. De andere groep kreeg een mini-opleiding om met een Segway te rijden. Onze vierdeklassers hadden deze techniek snel onder de knie.

Na een korte pauze trokken we wat dieper het bos in. Daar stonden we voor een groot touwenparcours: klimmen en klauteren zonder te grond te raken. Zelfs de juffen ondernamen een poging, zonder succes. Na het touwenparcours stond er een

deathride op ons te wachten. Naar beneden glijden en ondertussen beschoten worden met ballen. Hoe cool was dat!!! Ook een kamp leren bouwen stond op het programma.

Na een lekkere picknick volgde er een rustigere namiddag. We gingen op uilenontdekking in de Aarde Oase. We zochten ook eikels en jonge eikenplantjes en leerden hoe we deze moesten planten. In 4A gingen ze met hout en hamer aan de slag en maakten ze prachtige vogel- en vleermuizenkastjes.

Het was een hele actieve en superleuke dag!!!





4de LERJAAR



## DE WEEK VAN HET BOS

3de LERJAAR



In de voormiddag deden we sportieve activiteiten: Touwenparcours, Death ride en reden we met een Segway. Na de middag mochten we knutselen. 3A timmerde een vogelhuisje en 3B maakte een kunstwerkje met natuurlijke materialen.

De week van het bos werd dit schooljaar op een andere manier aangepakt. Er werden muzische en sportieve activiteiten voorzien.





3de LEERJAAR



## GROOTOUDERSFEEST



Om het feest voor de grootouders eens op een andere manier te vieren, nodigden we onze oma's en opa's uit voor een kaboutertocht in Liedekerkebos.

Samen met hun kleinkinderen mochten alle meters en peters op zoek naar de kabouterjuffen die zich in het bos verstopt hadden. Bij elke kabouterjuf moesten ze samen een leuke opdracht uitvoeren zoals een kabouterlied zingen, de kabouterdans dansen ... en op zoek gaan naar de kleine konijntjes;

Na de tocht mochten alle grootouders even nagenieten bij een hapje en een drankje op school.

1ste KLEUTERKLAS





Het werd een leuke, zonnige speelmiddag voor groot en klein. Zeker voor herhaling vatbaar.



**ONZE GROOTOUDERS  
ZIJN SCHATTEN  
VAN MENSEN !**



## SPINNENPRET IN DE PEUTERKLAS

Wie denkt dat peuters bang zijn van spinnen die heeft het mis! Onze liefde voor deze kriebelbeestjes werd alleen maar groter! Zeker tijdens en na onze spinnenzoektocht in en rond de school. Sommige peuters brachten ook een spin mee die thuis rondliep. Al onze 'gevangen' spinnen kwamen in een spinnenbak van glas zodat we hen uitvoerig konden observeren gedurende de spinnenweek. We maakten een groot spinnenweb van wol en speelden met (speelgoed) spinnen in

allerlei vormen en formaten. We boetseerden spinnetjes met plasticine en knutselden een spinnenkroon en een spinnenweb met lijm en glitters. Er waren verhaaltjes van spinnen; daaruit onthouden we dat ook spinnen een eigen willetje kunnen hebben, net zoals wij! Op het einde van de spinnenweek werden de spinnen opnieuw buiten gezet in de speeltuin. Met een beetje spijt in ons hartje ...





### UIT DE KINDERMOND



Leerling komt te laat aan op school.

Juf Ruth: Hoe komt het dat je te laat bent?  
Leerling: De klok gaf het valse uur aan.



### ELFJES OVER DE HERFST



Paddenstoel  
Bruine spinnen  
Een dikke kastanje  
Geur in het bos  
vos

Joppe



Eikel  
Gele blaadjes  
Een grappige spin  
Geur in het bos  
leuk

Louis





## WEGOSTEM

In het vijfde leerjaar heeft WeGOSTEM de kinderen geholpen om een tekenrobot te maken. We hebben de tekenrobot stapje voor stapje gemaakt. Eerst hebben we twee motors op een plankje geplaatst. Daarna hebben we plankjes aan elkaar vast gemaakt. Dat was soms moeilijk, maar het lukte wel. Vervolgens hebben we het hout aan de computer aangesloten. We hebben ook de snelheid mogen kiezen. Toen mochten we een stift in een plankje steken en de robot begon te tekenen. Iedereen vond het leuk.

Zoë, Jade en Sacha L5A







## WEGOSTEM

In oktober kwamen er twee vrijwilligers van WeGOSTEM naar school. Samen met deze mannen gingen de leerlingen van het vijfde leerjaar op een creatieve manier aan de slag met wetenschap en techniek. De leerlingen willen hierover graag het volgende vertellen:

Op 11 oktober gingen we met twee heren van WeGOSTEM tekenrobots bouwen in de klas. We moesten de onderdelen van de robot eerst zelf in elkaar steken.

De volgende stap was programmeren op de computer. Nadien konden we ze laten tekenen. Het was een leuke en leerzame activiteit en een heel fijne ervaring om te beleven.

Lucca, Mayssa en Lukas



5de LEERAAR



## HERFST IN HET PARK

Zie je de takken wiegen.  
Alle blaadjes vliegen.  
Kleine blaadjes bruin en geel.  
Oei, oei, oei, wat zijn er veel!



1ste KLEUTERKLAS





## MUSICAL HANSJE EN GRIETJE

Lang geleden was er eens een arme houthakker, die twee kinderen had: Hans en Grietje. Op een avond zei hij tegen zijn vrouw: 'We hebben geen geld meer om eten te kopen voor de kinderen. Wat moeten we doen?...

Het sprookje Hans en Grietje werd op tal van manieren verteld aan onze derde kleuterklas. Heel wat leuke activiteiten vloeiden hieruit voort. (Zie foto's), maar de kers op de taart kwam er op vrijdag 26 oktober. De bus bracht ons naar het Capitole in Gent. Wij mochten mee naar de musical van Hans en Grietje.

Als kleinsten van de hele bende voelden ze zich oh zo groot toen ze mochten plaatsnemen in de mooie rode fluwelen zetels. Het grote podium, prachtige decors en heus spektakel zorgden voor heel veel aandacht, inleving en plezier vanwege onze kleuters.

Kortom het was genieten van begin tot einde. In de klas werd nadien het verhaal nog ontelbare keren door onze kleuters nagespeeld.







ELFJES OVER DE HERFST



Blaadjes  
De blaadjes  
De blaadjes vallen  
De blaadjes vallen rond  
Joepie!



Lucas T.

Vos  
Bruine blaadjes  
Een rode uil  
Het is heel leuk  
Eekhoorn

Dina



Blaadjes  
Bruine uil  
Een dikke kastanje  
Ik vind het mooi  
Spin

Eloise



In  
het bos  
loopt een vos.  
en ik ben bang!  
Bah!

Sterre



Kijk,  
Een blaadje  
En dat valt  
Op mijn neus, hihhi,  
Hihhi!

Leon



Hee,  
Een eekhoorn.  
Dat is lief.  
Kom eens naar hier,  
eekhoorn

Ines





## VOORSTELLING DE KLETSMAJOOR

Donderdag 25 oktober gingen we naar de Kletsmaajor kijken in de Warande. Hij vertelde honderduit over het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. We hoorden dat het voor de soldaten geen gemakkelijke tijd was: honger,

heimwee, koude, angst en verlangen naar vrede.

Op een verstaanbare manier werden de historische feiten en getuigenissen voorgesteld.

Na de voorstelling mochten we met de Kletsmaajor mee op de foto.



3de LEERJAAR



## DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Vrijdag 19 oktober 2018 ging heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes door het land. Op die manier vierden ze het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.



JEUGDBEWEGINGEN ZIJN TOP!





## UIT DE KINDERMOND



Tijdens Harry Potter yoga in het derde leerjaar ...

Als jij een tovenaar bent wat zou jij wensen?

Leerling 1: juf worden

Leerling 2: een paard

Leerling 3: een villa

Leerling 4: een vrouw



## JONAS DE BRUYN : GOOCHELKAMPIOEN !!

Oud leerling Jonas De Bruyn (°2004) is al vele jaren geboeid door goochelen met kaarten. Tijdens ons laatste schoolfeest ging zijn optreden niet onopgemerkt voorbij. Velen stonden toen versteld van zijn kunnen!

In september behaalde Jonas een knappe 2de plaats op het Vlaams kampioenschap. Enkele weken later werd hij opnieuw 2de maar ditmaal op het Belgisch kampioenschap goochelen!

Knap! Knap! Knap!

**Wij wensen Jonas nog veel plezier met zijn bijzondere hobby !!**



**PROFICIAT JONAS !!**







## 40-45 DE SPEKTAKELMUSICAL

6de LEERJAAR

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gingen op 8 november naar de musical 40-45. Helaas kregen we net voor ons vertrek het spijtige bericht dat de voorstelling die dag werd afgelast omwille van technische problemen. Teleurstelling alom! Gelukkig werd die treurnis al vlug weer blijdschap toen ze de week nadien op vrijdag 16 november toch nog naar de musical konden gaan kijken. De titel 40-45 komt van de periode van de tweede wereldoorlog die van 1940 tot 1945 duurde. België werd door de Duitse troepen bezet. Het verhaal van de musical speelde zich af in de stad Antwerpen. Twee broers, Staf en Lowie, spelen de hoofdrol. De broers, die eigenlijk heel veel van elkaar houden, krijgen ruzie omdat Staf zich aansluit bij de Duitsers en Lowie bij het verzet gaat. Het verzet trachtte om de plannen van de Duitse soldaten te dwarsbomen en ook om Joodse mensen te verstoppen en te beschermen. Het verhaal in de musical kende een droevig einde omdat er toch heel wat Joodse mensen werden gevangengenomen en weggevoerd. Toen Staf ontdekte dat zijn echte vader ook een Jood was, raakt hij helemaal het noorden kwijt. Staf sterft dan ook een tragische dood op het einde van het verhaal.



Ani en Amel



## DE MUSICAL 40-45 IN ÉÉN WOORD FANTASTISCH!



Wegens technische problemen is de voorstelling afgelast. Die boodschap kregen we te horen als de bussen al klaar stonden om te vertrekken.

Gelukkig kregen we snel goed nieuws. Op vrijdag 16 november kregen we een nieuwe kans om de musical '40 - '45 te gaan bekijken.

Vooraf werd er in de derde graad flink gewerkt rond het thema van de eerste en de tweede wereldoorlog.

Op die manier werden de leerlingen goed geïnformeerd over de zware onderwerpen die aan bod zouden komen tijdens de musical.

Het werd een totaalspektakel met heel wat bekende acteurs en actrices. Alle toeschouwers kregen een hoofdtelefoon zodat alles goed te volgen was.

De tribunes waarop wij zaten waren vaak in beweging. Je rolde zonder het te beseffen naar andere plaatsen in de zaal.

Alles klopte aan de voorstelling : de kledij, de muziek, de dansjes, de liedjes, de decors. Je werd ondergedompeld in een vat van gevoelens. Van hoop naar wanhoop.

MEESTER KOEN



Van vreugde naar verdriet. Het werd een verhaal over goede en foute keuzes. Over liefde en verraad. Over een verwoestende oorlog, over pijnlijk verlies.

Het was een voorstelling met heel veel technische hoogstandjes. Een vliegtuig dat overvliegt, een vliegtuigcrash, een trein die binnenrijdt, .... Iedereen 'genoot' van de voorstelling. Voor onze leerlingen was het zeker en vast een spannende en beklijvende beleving.

Iedereen was onder de indruk van deze musical.



## ZESDE LEERJAAR OP BEZOEK IN HET MSK EN HET SMAK IN GENT

Op 27 november gingen de kinderen van het zesde leerjaar naar het Museum voor Schone Kunsten (MSK) en het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (SMAK) in Gent. Ze werden er begeleid door Erik, onze gids. Op het dak van het SMAK werd al een eerste kunstwerk getoond. Het was een beeld van een man die de wolken aan het meten was. Het beeld is van Jan Fabre en heet dan ook 'de wolkenmeter'. Binnen in het museum zagen we meteen een hele reeks fluokleurige werken waar Marilyn Monroe stond afgebeeld. We leerden dat dit soort werken bij de categorie 'popart' horen. We zagen ook een 3-D kunstwerk, een schilderij van de onderkant van een vliegtuig en een werk met heuvels en zeilen. De gids liet ons zoeken naar allerlei verschillen. Na de rondleiding in het SMAK gingen we naar het MSK. Ook hier werden we overspoeld met pakken informatie over al die schilderijen. Er waren er heel wat te zien waar Jezus stond op afgebeeld. Er was ook een grote ruimte waar ze afval als kunst hadden gebruikt. Vlinders, bloemen, takken, buizen, telefoons, komkommers,.... Ook maakten de kinderen kennis met werken van een kunstenaar die heel veel van kleine huisjes hield. Wonen in een sigarenkistje, dat zagen heel wat kinderen wel zitten. Toen gingen we ook zelf aan de slag. De leerlingen van 6B tekenden hun eigen droomhuis met een bamboepen en zwarte inkt. De leerlingen van 6A maakten een persoontje met glitters. Het was tijd om naar huis te gaan. Ze namen afscheid, bedankten de gids en keerden terug naar huis. Gelukkig was er deze keer geen file en waren we goed op tijd terug op school!

Een passend elfje bij ons bezoek :  
 Museum  
 veel schilderijen  
 gedachten blijven erbij  
 huisjes waren er ook  
 prachtig!

Dalila en Louise





## ZESDE LEERJAAR BRACHTEN EEN BEZOEK AAN HE MSK EN HET SMAK

Op dinsdagochtend 27 november vertrekken we om 9:00 met de bus naar de  
We gaan eerst naar het museum M.S.K.

In het museum biedt onze gids Alexia ons rond. Bij het eerste  
schilderij worden we verdeeld in groepjes. De ingroepje moet zijn eigen aentug  
widen. Het eerste schilderij is van Theodor Rombout.

Het tweede kunstwerk heet de Schelp, een hout wagen gemaakt door  
Patrik Van Raemberg.

Het volgende schilderij is De Schone Cathie, waar twee mensen iets rood  
dragen omdat rood de kleur van de liefde is. Dit schilderij is van  
Joseph Palinek.



Daarna gaan we naar het museum J.M.A.K. Eerst kijken we naar de schilderijen van Raoul de Keyser. Deze schilderijen hebben veel succes.

In dit museum doen we ook een aantal opdrachten. Daarna gaan we naar de eetzaal om te lunchen.

Na de lunch, krijgen nog een kleine rondleiding van de mevrouw gids Pascha. Voor we het museum verlaten maken we nog een zelfportret met een kraag zoals werd gemaakt in de 17 eeuw.

Na het interessante bezoek keren we terug naar school.

Lijf de Uley







## UIT DE KINDERMOND

Peuter bij juf Aleidis:

Peuter: "Juf, ik ben genezen! Maar ik moet wel nog kamentjes nemen."



## THE VOICE KIDS



Victoria, voor ons ben jij een winnaar! In mei kreeg de directie van de school de mededeling dat er een leerling zou meedoen aan "The Voice Kids". Dat Victoria al kon zingen, wisten we, zeker haar juf Leen. Dankzij juf Leen mochten we van kortbij dit mooie avontuur beleven. Ze schopte het tot in de halve finale. Proficiat Victoria! Wij zijn heel fier op jou! Van de directie en het leerkrachtenteam van de Sint-Antoniusschool kreeg ze een gouden micro en plaat als aandenken!

We wensen haar nog veel succes!



PROFICIAT VICTORIA !!





## HET DERDE LEERJAAR GING NAAR EEN ECHT SYMFONIEORKEST IN DE BOZAR

Het aftellen naar onze volgende uitstap begon vroegtijdig. Twee weken vooraf werden wij ondergedompeld in de wereld van symfonieorkesten.

De organisatie bood ons een interactieve workshop aan, zodat we helemaal werden klaargestoomd voor het concert.

Er werd ons uitgelegd wat er tijdens de voorstelling zou gebeuren.

Het concert bestond uit drie delen.

Per deel werd er iets van ons verwacht.

Voor het eerste deel

moesten we een melodie instuderen dat we tijdens het concert moesten neuriën. Voor het tweede deel schreven we een wens op kaartjes. Deze wensen werden bevestigd

aan stukken stof die later de wortels zouden voorstellen.

Voor deel drie moesten we stokken verzamelen. Het was

de bedoeling dat wij tijdens het concert zelf een stukje zouden mee trommelen.

Op vrijdag 9 november was het eindelijk zover. Vol verwachtingen vertrokken we met de bus richting Brussel. Na een helse rit kwamen we aan in de Bozar. We namen plaats en de lichten werden gedoofd.

Vanaf de eerste minuut werden we van onze sokken

geblazen. Het was een indrukwekkend muziekspektakel.

De klanken van de piano's, blaas-, strijk- en slaginstru-

menten klonken als muziek in onze oren. Hoewel velen van

ons eerst een beetje sceptisch stonden ten opzichte van

klassieke muziek, kon het ons echter wel bekoren.

Na een geslaagd concert was het tijd om weer huiswaarts te keren. Moe, maar voldaan keerden we terug naar school.







## HIJ KOMT, HIJ KOMT DIE LIEVE GOEDE SINT ...



Vanaf het moment dat Spiekpiet zijn intrede deed waren onze kleuters volledig in de ban van Sint en Piet. We schreven een brief naar Sinterklaas en gingen deze posten, een aftelkalender werd opgehangen en onze klas werd omgetoverd in het kasteel van Sinterklaas. Zalig was het ... Die kleuterhanden maakten een heus meesterwerk voor Sint en Piet. Tal van zwartepieten ( een knutselpiet, een klimpiet,



een bouwpiet, een leespiet, een verhaaltjespiet, een toneelpiet ...werden ontdekt en deze ontdekking bracht ons telkens naar heel wat leuke muzische activiteiten. Dinsdag 4 december was het uiteindelijk zover. Dankzij heel wat leuke sinterklaasliedjes, die op de speelplaats gespeeld werden, waren onze kinderen al heel vroeg in de stemming. We stonden allemaal verstomd toen er een ziekenwagen met loeiende sirene de speelplaats opdraaide. Wat was hier aan de hand ?????

Sint zat vooraan in de ziekenwagen maar Piet konden we niet zien ... oh nee ...zeg dat het niet waar is ...

Maar onze vrees was onterecht want achter de Sint kwam Piet weliswaar met krukken uit de ziekenwagen gestrompeld. Iedereen werd dol enthousiast wanneer Piet naast Sinterklaas kwam staan. Piet vertelde ons van zijn ongeluk en de gescheurde speelgoedzak. Beste kinderen zei hij : "Door de kapotte speelgoedzak ligt het speelgoed overal dus jullie moeten nog op zoek. " De zoektocht door onze



school ... was reuzenfijn, kleuters genoten met volle teugen. Eens we het speelgoed gevonden hadden trokken we naar de kleutergymzaal, want deze werd voor de





gelegenheid omgetoverd tot feestzaal voor Sint en Piet. Hier verwelkomen we hen met passend hoofddeksel, mooie knutselwerkjes en heel wat leuke versieringen. Voor die lieve goede Sint en Zwarte piet smeerden wij onze stemmen en verrasten we hen met tal van Sinterklaasliedjes en passende pietendansjes.

Alle kinderen waren superblij wanneer Sinterklaas in zijn groot boek keek en zei : " Er zijn geen stoute kinderen bij!" Op de muzikale klanken van Dag Sinterklaasje daa ...aag namen we zwaaiend afscheid van hen.

**Langs deze weg nogmaals hartelijk dank Sint en Piet voor zoveel moois en lekkers.**







## REDDEND ZWEMMEN

De 2 laatste lesjes hebben Meester Gert en juf Riet in het 6 de leerjaar vooral gewerkt rond reddend zwemmen. Jezelf behelpen in gevaar of een ander helpen. We leerden de redderssprong ( hoofd boven water terwijl we springen zodat we ons slachtoffer visueel kunnen volgen) , elkaar boven water aan de kant kunnen brengen alsook met onze eigen kledij een luchtbel kunnen maken tot dat we onze eigen boei vormden. Soms was het echt hilarisch maar we zijn er zeker van dat de leerlingen van het 6 de leerjaar een onvergetelijke leuke sessie van reddend zwemmen hebben gehad.



ZWEMMEN



## DE LEERLINGEN VAN HET EERSTE LEERJAAR GINGEN NAAR HET HUIS VAN DE SINT



Naar jaarlijkse gewoonte gingen we ook dit jaar naar het huis van de Sint. Daar stonden Zeilpiet, Regenboogpiet en nog een derde piet ons al op te wachten. Regenboogpiet was een beetje in de war, want hij dacht dat hij al terug naar Spanje moest vertrekken. Gelukkig voor ons bleven ze nog tot het einde van de dag in ons landje. We kregen van de pieten een rondleiding door het huis. Wat was er veel te zien: de badkamer van de Sint, de badkamer van de pieten, de slaapkamer van de Sint, de keuken, enz... De eersteklassers waren echt onder de indruk van al dat moois. 's Middags gingen we onze boterhammetjes opeten in de refter van de Sint en in de namiddag mochten we

1ste LEERJAAR



een leuke zak maken in het sintatelier. We versierden de zak naar hartenlust en dat was nog niet alles. Nadien gingen we het museum in. Daar kregen we een beetje uitleg over de archeologische vondsten en nadien mochten we ook nog allerlei spulletjes maken voor in onze zak van Sinterklaas. Moe maar voldaan keerden we terug naar huis.







## UIT DE KINDERMOND

Naar aanleiding van de komst van de Sint leren de kleuters uit de derde kleuterklas een liedje aan:

"een suikerklontje en een biet, jullie paard vergeet ik niet ..."

Na het zingen vraagt een kleuter:

"Juf, wat is een biet?"

Voor de juf kan antwoorden, antwoordt een andere kleuter: "een biet, dat zit in van die snelle muziek!"



## ROMMELPIETEN

Amaaiiii wat was er hier gebeurd in de turnzaal? Alles lag vol maar ook vol met rommel.... Alle kleuters stonden te kijken vol verbazing.... niemand wist wat er was voorgevallen.. een overval? Tot meester Koen kwam met een brief van de Sint.. Sinterklaas was eens op bezoek geweest in de school en eens gaan kijken in de klasjes of de kleuters al mooie werkjes hadden gemaakt en jaaaaa de pieten he ..die hadden zitten spelen op de kleuterzolder... en zo goed hadden ze blijkbaar niet opgeruimd...Dus vroeg Sinterklaas of de kleuters hem niet wouden helpen door alles mooi op te ruimen... Natuurlijk wouden ze dit en met een zeer mooi resultaat! De Sint was mega blij!



KLEUTERTURNEN









## WIJ STEUNEN JEMEN

Ieder jaar verrassen de kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar elkaar tijdens het kerstfeestje in de klas met een cadeautje. Naar aanleiding van ons jaarthema 'De warmste school' en de vreselijke berichten die ons vanuit Jemen bereiken, hebben wij besloten om dit een keertje niet te doen. Het bedrag dat de kinderen anders besteden aan het geschenkje hebben ze nu gedoneerd aan Unicef om zo de kinderen in Jemen te steunen. Het idee dat er daar iedere tien minuten een kind sterft van honger vonden zij vreselijk. Daarom doneerde ieder kind € 5 aan dit goede doel. Deze actie gaf een extra warme toets aan het kerstfeest.

Dankjewel kinderen en leerkrachten voor dit mooi initiatief!



6de LEERJAAR



## UIT DE KINDERMOND

Tijdens de les over de lichaamsdelen

De juf toonde de lichaamsdelen aan die de kleuters moesten benoemen ...

Bij het aanduiden van haar elleboog riep een kleuter volmondig "Regenboog!"



In de kleuterklas leven onze kleuters nogal fel mee met Halloween.

Toen de kapotte toilet een raar geluid maakte, zei een kleuter tegen de juf. "Juf, de toilet doet zoals de soep van de heks".



Naar aanleiding van Allerheiligen

Tijdens het kringgesprek in de derde kleuterklas mochten de kleuters hun verhaal doen over de voorbije herfstvakantie en feestdagen ....

Eén van de kleuters vertelde dat hij tijdens de vakantie naar het "Sterfhof" was geweest. (=kerkhof)





# ACTIVITEITEN 2018-2019



## 2de trimester

DO	10/01/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
DI	15/01/2019	Infoavond in de peuterklas - nieuwe peuters geboren in 2017
WO	16/01/2019	Vrijaf: géén school (pedagogische studiedag)
DO	17/01/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
WO	23/01/2019	Vertrek sneeuwklassen. Terug do 31/01/2019
DO	24/01/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
VR	25/01/2019	Bezoek binnenspeeltuin "De grote giraf" - kleuterschool
VR	25/01/2019	Bezoek Technopolis - 3de en 4de leerjaar
DI	29/01/2019	Theater 1ste en 2de leerjaar
DO	31/01/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
DO	7/02/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
MA	11/02/2019	Theater - 6de leerjaar
DI	12/02/2019	Bezoek Middelheimmuseum + opera Antwerpen - 6de leerjaar
DO	14/02/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
VR	15/02/2019	Vrijaf = géén school
DO	14/02/2019	Bezoek 't Eilandje Antwerpen - interactief operavoorstelling - 4de leerjaar
DO	21/02/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
WO	27/02/2019	Kennismakingmoment in de peuterklas voor de peuters die na de krokusvakantie komen.
DO	28/02/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
MA	4/03/2019	Krokusvakantie t.e.m. zondag 10/03/2019
DI	12/03/2019	Bezoek milieuboot - 4de leerjaar
DO	14/03/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
DO	14/03/2019	Auteurslezing voor het 3de leerjaar
DO	21/03/2019	Bezoek vleeshuismuseum + stadswandeling met gids - 5de leerjaar
DO	21/03/2019	Auteurslezing voor het 4de leerjaar
DO	21/03/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
VR	22/03/2019	Auteurslezing voor het 2de leerjaar
DI	26/03/2019	Auteurslezing voor het 5de leerjaar
WO	27/03/2019	Vastenvoettocht
WO	27/03/2019	Kennismakingmoment in de peuterklas voor de peuters die na de paasvakantie komen.
DO	28/03/2019	Zwemmen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
MA	1/04/2019	Eucharistieviering - St.-Niklaaskerk om 9u
WO	3/04/2019	Vrijaf: géén school (pedagogische studiedag)
MA	8/04/2019	Paasvakantie t.e.m. maandag 22/4/2019



## 3de trimester

ZA	27/04/2019	Plechtige communie - St.-Niklaaskerk
WO	1/05/2019	Vrijaf = géén school
DO	2/05/2019	Schaatsen - 2de, 3de en 6de leerjaar
MA	6/05/2019	Vertrek zeeklassen t.e.m. vrijdag 10/05/2019
DI	7/05/2019	Vertrek bosklassen t.e.m. vrijdag 10/5/2019
DO	16/05/2019	Schaatsen - 1ste, 4de en 5de leerjaar
VR	17/05/2019	Beremolledag - 3de kleuterklas en 1ste leerjaar
ZA	25/05/2019	Eerste communie - St.-Niklaaskerk
WO	29/05/2019	Kennismakingmoment in de peuterklas voor de peuters die na Hemelvaart komen.
DO	30/05/2019	Vrijaf = géén school
VR	31/05/2019	Vrijaf = géén school
MA	10/06/2019	Vrijaf = géén school
DI	11/06/2019	Schoolreis peuters (Direboe) en kleuters (jongste: De Gavers, oudste: Gent)
VR	21/06/2019	Schoolreis Bobbejaanland - 5de leerjaar
MA	24/06/2019	Eucharistieviering - St.-Niklaaskerk om 9u
DI	25/06/2019	Oudercontact 1ste t.e.m.5de leerjaar
WO	26/06/2019	Proclamatie - 6de leerjaar
MA	1/07/2019	Zomervakantie t.e.m. zondag 1/9/2019



### ouderraad

De ouderraad en de school, een boeiend samenspel

De school speelt een belangrijke rol in de opvoeding van onze kinderen. Het is evident dat ouders daarbij niet kunnen en mogen aan de kant blijven staan. De ouderraad streeft er naar mensen samen te brengen, om te zorgen voor integratie van en voor dialoog tussen alle betrokkenen op school. De ouderraad bevordert de samenwerking tussen ouders en school en werkt mee aan de verwezenlijking van de onderwijsdoelstellingen van de school, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Ouders hebben ook op school een actieve rol te vervullen: interesse tonen in wat er op school gebeurt, blijk geven van betrokkenheid; niet uitgaan van evidenties en dat met een gezonde en open kritische kijk.

De ouderraad wil daarin de stem van alle ouders horen en laten horen. Iedereen heeft een mening. Dikwijls heel verschillend. Maar het is belangrijk onze ervaringen uit ons privé- en beroepsleven in te brengen ten gunste van de school. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk voor het verder zetten van onze werkzaamheden.

Kortom alles draait om het welzijn van onze kinderen op de Sint-Antoniusschool. Zij moeten er zich goed voelen en graag naar school gaan.

Daarom is onze ouderraad veel meer dan een "feestcomité", dat alleen maar recepties organiseert en meehelpt bij festiviteiten. De ouderraad wil er zijn voor alle ouders, ook voor degenen die om diverse redenen moeilijker bereikbaar zijn.

Dit kan enkel met uw steun. Door uw deelname, in welke vorm ook, kan u beslissen en meewerken aan talloze realisaties waar ook uw kind baat bij heeft.

De ouderraad komt op geregelde tijdstippen samen om de werking van de school te bespreken en te ondersteunen.

De vergaderingen vinden plaats in de Opperstraat 32, 1770 Liedekerke telkens op de eerste maandag van de maand.

Wenst u graag meer info of zou u graag aansluiten bij de ouderraad stuur dan een mailtje naar [sintantoniouderraad@gmail.com](mailto:sintantoniouderraad@gmail.com)





## VREUGDE IN ONZE SCHOOL

*Dat prille, hulpeloze  
van een pasgeboren kindje  
wat is nieuw leven  
toch verbazingwekkend  
mooi en vertederend.*



**Jules**  
10 juli 2018

*Kleinzoon voor  
Juf Rita (oud-leerkracht)*



**Gust en Alice**  
5 juli 2018

*Kleinzoon en -dochter voor  
Juf Ingrid (oud-leerkracht)*



**Mateo**  
14 juli 2018

*Kleinzoon voor  
Juf Ingrid (oud-leerkracht)*

**Felice**  
10 oktober 2018

*Zusje voor  
Yelin Baten (L1A)*



**Celestine**  
13 augustus 2018

*Zusje voor  
Maximilien Borremans (K2B)*



**Katie**  
26 augustus 2018

*Zusje voor  
Juune (K1B) en Mina (K2B) Monsieur*



**Enzo**  
5 september 2018

*Broertje voor  
Jeff Asselman (K2A)*

**PROFICIAT  
aan alle ouders!**

**Aminata**  
6 december 2018

*Zusje voor  
Diallo Raza (L4B)*



## VERDRIET IN ONZE SCHOOL

*Je gaf me liefde, bezorgdheid en trouw  
ik heb genoten van de jaren met jou,  
ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan,  
maar ik zal je zo missen bij het verdergaan.*

**Celest  
Walravens**  
° 24 mei 1942  
+ 16 juli 2018

*Grootmoeder van  
Juf Celien Heymans,  
overgrootmoeder  
van Pauline Heymans  
(K1B)*

**Augusta  
Vandevelde**  
° 7 maart 1924  
+ 10 oktober 2018

*Overgrootmoeder van  
Simon (L5B) en  
Daan Matthijs (L4B)*

**Annick  
Sorgeloos**  
° 8 oktober 1961  
+ 14 september 2018

*Tante van  
Juf Sharon De Backer*

**Jeanne  
Coigneau**  
° 9 april 1940  
+ 15 september 2018

*Grootmoeder van  
Juf Sarah Ledegen  
en overgrootmoeder  
Sanne Schockaert (L2B)*



**Lutgarde**  
**Van den Bossche**  
° 26 februari 1965  
+ 23 september 2018  
  
*Schoonzus van*  
*Juf Ann De Brouwer*

**Marc**  
**Burggraeve**  
° 15 januari 1967  
+ 27 november 2018  
  
*Papa van*  
*Oscar Burggraeve (L3A)*

**Luc**  
**Van Oudenhove**  
° 11 december 1954  
+ 1 december 2018  
  
*Grootvader van*  
*Sten (K3A) en*  
*Nika Bernard (P1A)*

**Glenn**  
**Wijnant**  
° 26 juni 1994  
+ 4 december 2018  
  
*Broer van*  
*Juf Leen Wijnant*

**Heel veel sterkte aan de families !**



SAMEN MET JULLIE LUKT HET ONS



**WIJ WERKEN MEE AAN EEN MILIEUBEWUSTE SCHOOL**

**Wat kan ik doen op school :  
op weg naar Zero Afval**

- ⇒ **ZERO AFVALTUSSENDOORTJES**  
(koeken steken we in een koekendoosje)
- ⇒ **HERBRUIKBARE VERPAKKINGEN**  
(we steken onze boterhammen in een brooddoos)
- ⇒ **WEG MET WEGWERPSPULLEN**  
(gebruik een herbruikbare drinkfles)







# GEEN GOUD MAAR ...

Daar ga je om te leren 		Dierentuin 10 x 10		"Mi" omgekeerd Niet juist		 Struisvogel	
							3
Eten voor paarden 				2	Pa en ... Warme drank		
1			 Spreekt men in Engeland				
Midden van "model"				Begin van "hemel"			Grote menigte
Komt na winter Televisie		5					
	Einde van "berg" 			Adam en ... Omgekeerde "AR"			4
				6	Soort rund Resten van vuur		
Geen moeder Geen min							
				"Siska" zonder si			

## Sleutelwoord:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Oplossing te bekomen op het secretariaat



## OM TE KLEUREN



## UIT DE KINDERMOND

Tijdens het aantrekken van de jassen, mutsen, handschoenen ... in de 1ste kleuterklas komt een kleuter bij juf Deborah met de vraag:  
"Juf, moeten wij onze handvatjes aandoen?"

??  
handschoenen  
handvatjes  
??









Het SINT-ANTOONTJE heeft de intentie voor de kerst- en zomervakantie te verschijnen. Dit als contactblaadje tussen de school en thuis: twee belangrijke plaatsen in de leefwereld van onze kinderen.

SCHOOL : Gesubsidieerde Vrije Basisschool SINT-ANTONIUS  
Opperstraat 32 — 1770 Liedekerke  
[www.sint-antoniusschool.be](http://www.sint-antoniusschool.be)

REDACTIE : alle kinderen van de school en het schoolteam

LAY-OUT : juf Mirianne

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : juf Ruth