

Schooljaar
2019-2020

20-12-2019



VRJJE BASISCHOOl SINT-ANTONIUS
Opperstraat 32 - 1770 LIEDEKERKE - tel 053/66 88 35
www.sint-antoniusschool.be

St.-Antoontje

Alleen met ons HART
kunnen we ZIEN.
DAT wat ECHT TELT,
kunnen onze
OGEN NIET ZIEN.

“Le Petit Prince” - Antoine de Saint-Exupéry



**ONZE BESTE WENSEN VOOR EEN
FANTASTISCH NIEUW JAAR!**



Voorwoord

Jullie hebben de laatste dagen vast weleens naar buiten gekeken en gedacht: wat is het koud en wat zijn de dagen kort. We zitten echt in de donkerste tijd van het jaar. Maar als je goed kijkt branden er overal kleine lichtjes en heerst er gezelligheid. Ook op school en in de klassen heerst een gezellige kerstsfeer en kijken we uit naar het grote feest van Kerstmis.

Wat vliegt de tijd Naar mijn gevoel schreef ik een paar weken geleden het woordje voor de start van het schooljaar en nu is het eerste trimester alweer voorbij.

Iedereen heeft hard gewerkt, fijn gespeeld, veel bijgeleerd,

En weer kan ik medelen dat we van en met elkaar genoten hebben. Vooral het voorbije sinterklaasfeest zit nog vers in het geheugen.

Het ene moment vierden we in de school het sinterklaasfeest met speculaas en cadeautjes en een volgend moment verkeerde onze school al in kerstsfeer.. De kerstbomen en allerlei versieringen werden aangebracht.

We kunnen nu bijna genieten van een welverdiende vakantie. Een vakantie om gezellig samen te zijn, feest te vieren met familie en vrienden, lekker te eten en misschien wel pakjes uit te delen.

Bij het einde van het jaar is het de traditie om elkaar het beste toe te wensen voor het komende nieuwe jaar. Bij deze traditie wil ik me blijven aansluiten en iedereen, die van ver of van dichtbij met de werking van onze school te maken heeft, mijn allerbeste wensen over te maken.

Ik wens jullie veel geluk maar ook dynamisme toe en veel aandacht voor de kleine dingen die het leven zo mooi maken. We gaan er samen voor!

Zalig Kerstmis en een zorgeloos 2020!

Ruth Asselman





Dag van de appel

Op 26 september bracht het eerste leerjaar een bezoekje aan de appelboer in Gooik, "t Bioschuurke".

Wat een belevenis was dat zeg! Eerst mochten ze in de appelbakken zitten en kregen ze een rondrit doorheen de boomgaard.

Nadien kregen ze nog wat extra uitleg over het ontstaan van de appel.

We konden ook heel wat lekkere appels rapen om er later appelmoes van te maken.

We brachten ook een bezoekje aan het sorteercentrum en we mochten zelfs appels en appelsap proeven.

Om de week goed af te sluiten, maakten we er op vrijdag een echte appeldag van.

Samen met het tweede leerjaar deden we nog heel wat leuke muzische activiteiten rond de appel.

We werden dus echt ondergedompeld in de wereld van de appel!



1ste leerjaar





Milieuboot

Op maandag 30 september reden we met de bus naar Herentals voor onze uitstap met de milieuboot op het Albertkanaal. Onze tocht op de boot werd verdeeld in drie delen. Eerst moesten we de kwaliteit van het water onderzoeken. We roken de geur, keken naar de kleur, troebelheid en zuurtegraad van het water en keken ook welke diertjes we konden terugvinden in het kanaal. Op het dek keken we aan de hand van kijkplaten welke dieren en planten we in en langs het kanaal konden terugvinden. Ook de fabrieken en industrie werden uitgebreid besproken. Als laatste gingen we naar het ruim waar we aan de hand van allerlei proefjes het verschil leerden tussen biologisch en niet biologisch afbreekbaar afval. Het was een koude en leerrijke tocht!!!

4de leerjaar





Bosuitstap

Tijdens de week van het bos trokken we naar het bos.
Op de speelweide stonden ze ons al op te wachten.
Dit jaar hadden de juffen gekozen om mee te doen aan de sportactiviteiten: touwenparcours, 'death Ride', lasershooting en kruipen in een speleobox. Iedereen deed heel goed mee.
's Middags mochten we picknicken op de speelweide.
Nadien werden we in kleine groepjes verdeeld en maakten we met materiaal uit het bos een kunstwerk.
Ieder groepje mocht zijn werk voorstellen.
We hadden veel plezier.



3de leerjaar





Kermis



Kermis in de Opperstraat.
Welk kind kijkt daar nu niet naar uit?

Als de herfst voor de deur staat, komen de kermiswagens zich enkele dagen nestelen in de Opperstraat.

Alle kleuters en kinderen van de lagere school popelen om een ritje te maken op een attractie of aan een kraam smoutebollen of frieten te kopen.

Op vrijdagmiddag mogen alle kinderen al eens 'proeven' van de kermis. Alle kinderen mogen op drie attracties.



De jongste kleuters houden het natuurlijk nog iets rustiger. Voor deze kinderen was er het treintje of de kindermolens.

Voor onze oudste leerlingen mag en moet het uiteraard wat wilder en sneller. Ze draaiden heel veel snelle



rondjes in de 'popcorn' en werden helemaal door elkaar geschud in de 'autoscooter'. Het was dubbel en dik genieten voor iedereen.

We kijken al uit naar de volgende editie.

Meester Koen





Wafels bakken



Daar het weer wat guurder werd, vonden de juffen van de peuter- en eerste kleuterklas, het een ideaal moment om met de kindjes wafels te bakken. En zo gebeurde het. Op dinsdag 15 oktober 2019 haalden de juffen hun wafelijzer boven. Eerst vertelden ze in de klas hoe ze wafels gingen bakken. Natuurlijk waren ze allemaal enthousiast! Vol spanning trokken ze naar de speelzolder waar ze allemaal aan de slag gingen met het maken van het deeg. Alleen de geur al van het bakken, zorgde ervoor dat iedereen verlekkerd rondliep. Het was niet alleen SUPER-leuk maar ook nog eens KEI lekker ...



1ste peuter- en kleuterklas



Uit de kindermond

Leerkracht: "Nu het weer wat guurder wordt dragen we een sjaal, muts, dikke jas, ..."

Kleuter: "Ja juf, en wantschoenen!" (Euh handschoenen of wanten?)





Week van het bos

Hallo, meneer de uil,
Waar bracht je ons naartoe?
Naar fabeltjesland?
Euh nee...naar Liedekerkebos.
Want daar hebben de dieren van de fabeltjeskrant



de kinderen van het 1^{ste} en 2^{de} leerjaar uitgedaagd voor een dolle dag vol avontuurlijke opdrachten.



- Moddertaartjes maken
- Touwtrekken
- Modderschmink maken
- Kampje bouwen voor superkleine bosdierjes
- Kleigezichtjes maken
- Bosschatten zoeken
- Een herfstkroon maken
- Moddersoep maken
- Natuurkunstwerken

Nadien maakten we een wandeling door het grote bos waar we nog moeilijke quizvragen voorgeschoteld kregen.
Het was een leerrijke, toffe, maar vermoeiende dag.
Nadien waren onze oogjes en snaveltjes vast snel toe!



Raadsel

Hoe noem je een raadselachtige kerst?

Antwoord: een Quizmas

Sportieve leerlingen

Het startschot voor de allerkleinsten werd om 10u00 gegeven. Ondanks het slechte weer waren er heel wat enthousiaste kinderen die deelnamen aan de anti-katerloop. Een paar leerlingen van onze school mochten met fierheid op het podium staan!



De eerste die over de finish kwam bij de -8 jarigen was Dina Ben Said en Mano Steppe werd derde. Bij de 9-12 jarigen kwam Merel Van Deun als eerste over de finish!



Een dikke proficiat voor jullie prestatie!





S.M.A.K. – M.S.K.



Hallo allemaal,

Vandaag is het zesde leerjaar naar het S.M.A.K. en het M.S.K. geweest

"S.M.A.K." staat voor Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten

Een "M.S.K." staat voor Museum voor Schone Kunsten

Het was superleuk!

We hebben naar schilderijen gekeken en de gids heeft ons verteld over die schilderijen.

Soms was het interessant, maar soms niet.

We hebben een spelletje met gekke bekken gespeeld.

Spijtig genoeg moet ik nu gaan.

Dus mijn verhaal is gedaan.

Dag allemaal

Quinn Van Delsen (L6B)



Uit de kindermond

Bij de kleuters tijdens het aantrekken van hun jas ...

Kleuter: "Juf, ik ben mijn sjaal kwijt. Mag ik gaan kijken bij de verloren oorwerpen?"

GEVONDEN EN VERLOREN





Kleien



Boetseren vinden peuters heel tof! Naar aanleiding van het thema 'blaadjes overal' werd klei aangeboden om mee te experimenteren.

Bolletjes en slangetjes werden geboetseerd en ook pannenkoeken.

Maar ook twee diertjes die in de klas uitvoerig aan bod kwamen: "spin en egel".

Leuk!



1ste peuterklas





Ziek zijn



Wat zit er in een dokterstas? Hoe weet ik welke medicijnen ik moet kopen? Wat gebeurt er als ik mijn been breek? ... Op deze en nog veel meer vragen kregen de kleuters van de tweede kleuterklas een antwoord. In een doktersuniform en met een dokterstas in de hand onderzochten ze elkaar in de dokterspraktijk. De 'zieke' kleuters lieten zich verzorgen in het klasziekenhuis. In de schrijfhoek schreven de dokters een briefje waarmee de patiënten pilletjes of siroop konden kopen in de klas-apotheek. Als kers op de taart mochten we op bezoek gaan in een echte apotheek! De apotheker (de papa van Amélia) gaf een rondleiding, verkocht ons een doosje met pleisters en verraste ons met een gezond snoepje. Wat een belevenis!



2de kleuterklas



Uit de kindermond

Beurtelings gaan er kleuters bij juf Sarah Boom. Helaas, had de juf zich vergist van groepje.

Juf: "Amber, Nisrine, Nolan, lex, Yana, Deze kleuters mogen met mij mee naar mijn klasje.

Kleuter: "Juf, je bent wel een beetje misselijk nu."





Kriebeldiertjes in de klas



Rond thema herfst mochten de kleuters een kriebeldiertje meebrengen naar de klas. Zo brachten de kleuters spinnen, regenwormen, duizendpootjes, pissebedden, ... mee.
Eén kleuter had een wel heel speciaal kriebeldiertje mee.
Tijl liet ons kennismaken met een salamander.
We maakten voor hem een klein vijvertje met keien in de klas en elke dag werd hij door de kleuters grondig bestudeerd.

3de kleuterklas B

Chichiva ... chichiva

Naar jaarlijkse gewoonte gaat het eerste leerjaar tijdens de ouderenweek op bezoek bij de inwoners van Sint-Rafaël.
Ook dit jaar was dit het geval.
We bezochten er verschillende afdelingen en dansten er vrolijk op los. Het werkte heel aanstekelijk, want ook de bewoners deden goed mee.

1ste leerjaar





Lezen is top

Een wereld zonder verbeelding zou een verschaalde wereld zijn; een wereld zonder dromen en zonder blik op de toekomst.

Boeken voeden die verbeelding die wij zo nodig hebben, aldus Astrid Lindgren, de beroemde Zweedse kinderboekenschrijfster.

Op school proberen wij er ook alles aan te doen om kinderen te stimuleren om meer te gaan lezen. Onze eerste boekenwedstrijd was dan ook een eerste (en zeker niet de laatste) fijne uitdaging. Onze leerlingen lieten zich van hun meest fotogenieke kant zien en de ouders ontpopten zich plots als volleerde fotografen.

Dit leverde ontzettend veel mooie kiekjes op!

En de winnaars zijn:





Bedankt aan alle kinderen (en zeker ook hun ouders) voor de inzet, de creatieve touch en jullie enthousiasme om van lezen een plezier te maken.

Hou zeker de volgende wedstrijden in het oog. Misschien ben je er de volgende keer wel bij!



Breughelfeest

Ons eerste Breughelfeest op 23 november 2019 was een groot succes. Om en bij de 700 aanwezigen konden smullen van lekkere pensen, balletjes en boterhammen met plattekaas, boerenhosp of kop. Het volledige schoolteam wenst dan ook alle helpers en aanwezigen te bedanken. Het is duidelijk dat onze school leeft. Op naar volgend jaar. Dan organiseren wij in het weekend van 15 november ons tweejaarlijks kipfestijn.



DANKJEWEL
iedereen
voor jullie
aanwezigheid !



Hoeveel pensen werden er gebakken tijdens het eetfestijn? 440 pensen

De winnaar van de bierkorf is
DE BACKER JOZEF

Proficiat!



Esmée op bezoek

Wij hebben thuis een baby'tje
Met zulke kleine handjes
En als het licht
dan kijk je in een mondje zonder tandjes
Wat gek denk ik telkens weer,
die tandjes zijn vergeten
Wat moet het moeilijk zijn om
zo je brood te eten ...

Baby Esmée komt op bezoek in ons klasje . De mama van Chloé vertelt en toont ons in geuren en kleuren wat zo een baby'tje allemaal nodig heeft, maar ook hoe je kan zien dat ze blij is, verdrietig of gewoonweg wanneer ze wil geknuffeld worden. Kleine Esmée je liet een grote indruk na bij onze kleuters. Langs deze weg nogmaals bedankt voor het klasbezoek.



3de kleuterklas A



Raadsel



Wat is het verschil tussen een koning en een boer?

Antwoord: een koning kan wel een boer laten, maar een boer kan geen koning laten!



Voorleesweek



Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. "De Voorleesweek" liep van **16 tot 24 november 2019** en stond in het teken van 'voorleesrituelen'.

Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf, ... Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om!

Op school hebben we deze week zeker niet aan ons voorbij laten gaan.

Enthousiaste ouders en juffen kwamen voorlezen aan de kinderen van de eerste kleuterklas tot aan het zesde leerjaar.

Wie dacht dat voorlezen alleen voor de allerkleinsten was, had het goed mis.

Al onze kinderen hebben genoten van deze mooie voorleesmomenten.

Nogmaals hartelijk dank aan alle ouders die zich geëngageerd hebben!

Juf Natalie

Voorleesweek bij de kleuters



Ter gelegenheid van de voorleesweek kwamen enkele leerlingen uit het vierde leerjaar een verhaaltje voorlezen aan de kleuters van de tweede kleuterklas. De vierdejaars bereidden hun tekstje goed voor en kwamen op woensdag 20 november zelfs verkleed voorlezen! De kleuters luisterden geboeid naar het verhaal over "Kareltje in het ziekenhuis". Voor herhaling vatbaar! Dankjewel Lowie, Sherine, Aria en Nore.



Speelgoedmuseum

Op 26 november trokken het derde en het vierde leerjaar erop uit. Met ons allen gingen we naar het speelgoedmuseum te Mechelen.

Iedereen keek er naar uit! Laat ons eerlijk zijn, als er één ding is wat onze kinderen heel graag doen, dan is het wel spelen. Daarin blinken ze stuk voor stuk uit.



In het museum was er van alles te beleven, maar vooral te ontdekken. Zo konden we met één druk op de knop de treinen, clowns en kermisattracties tot leven laten komen. We stapten ook letterlijk in het schilderij van Pieter Bruegel. Dit deden we samen met de gids. In de klas hadden we al heel wat over deze schilder geleerd. We verbaasden onze gids met onze ruime kennis.

De kers op de taart was toch dat we echt mochten spelen in het museum. We mochten er verschillende traditionele spelen en puzzels ter plaatse uitproberen. Dit vond iedereen heel fijn.

Voor de juffen was het vooral een nostalgische reis naar hun eigen 'kindertijd'. Hun jeugtherinneringen werden tot leven gebracht. Ook zij hebben ervan genoten.



Ik denk wel dat we kunnen besluiten dat het een hele fijne uitstap was. Op naar de volgende!



Huis van de Sint

Op 3 december gingen de kinderen van het eerste leerjaar op bezoek bij de zwarte pieten in het huis van de Sint.

Deugnetpiet en Schilderpiet stonden ons al op te wachten.

Wat een enorm groot huis heeft Sinterklaas in Sint-Niklaas. We zagen de keuken, de eetkamer, de woonkamer, badkamer en de slaapkamer van Sinterklaas. Maar dat was nog niet alles ook de zwarte pieten hadden er een slaapkamer met stapelbedden. En hun badkamer, amai wat was die vies van al het roet.

Er was ook een pakjeskamer en een kamer voor de pieten, waar ze nog wat konden oefenen om over de daken te lopen. Ook de kinderen konden er oefenen en ze ondervonden dat dat toch niet zo simpel is om over de daken te lopen.



Nadien reden we met de bus naar Gent, daar aten we eerst onze boterhammetjes op en nadien trokken we naar de Wereld van Kina. Dit is een natuurmuseum voor kinderen en jongeren. In Zapland leerden we heel wat over de dino's, de zeedieren en de vogels die aan zee leven.

Met al die nieuwe kennis keerden we terug naar school.

Juf Ann De Backer



Spiekpietjes



Iedereen kent de Zwarte Pieten van Sinterklaas. Maar weet je ook wie de Spiekpietjes zijn? Deze geheimzinnige sinterklaashulpjes lijken op gewone Pieten, maar dan veel kleiner. Elk jaar springen ze op hun merel en die brengt hen naar onze klassen, winkels en huizen. Daar verstoppen de Spiekpietjes zich en houden ze in de gaten of onze kleuters lief zijn of een beetje stout. En zo komt de Sint precies te weten wie cadeautjes verdient en wie niet. Onze derde kleuterklassers zijn volledig in de ban van onze Spiekpietjes. Iedere dag zoeken wij naar hun verstoppplaats, maar niemand durft hen aan te raken of te plagen, want daar houden ze echt niet van. Ze worden dan

heel boos en soms vluchten ze meteen naar het kasteel van Sinterklaas. De Spiekpietjes zien hoe onze klas getransformeerd wordt naar een werkhuis van Sint en Piet. Alle kleuters wanen zich wel eens in de rol van knutselpiet, danspiet, pakjespiet, winkelpiet, schoorsteenpiet ... en sommige kleuters vonden het spelen van Sinterklaas gewoon het einde. Aan rolinleving ontbreekt het zeker niet. We leren ook kijken welke richting de merels met de spiekpietjes uitvliegen. Kleuters ontdekken dat de bek



van de merel ons helpt om de richting te bepalen . Zo kunnen onze kleuters bewegingsrichtingen herkennen en ook opvolgen vanuit verbale opdrachten. Ze leren ook pictogrammen in verband met richtingen als symbolen hanteren. Eén ding is zeker: spelenderwijs ontdekken onze derde kleuterklassers op heel wat ontwikkelingsdo-
meinen heel wat. En nu kijken we uit naar hun komst ...Wij zetten al-
vast ons schoentje klaar.



3de kleuterklas A

Suske en Wiske museum



Op donderdag 5 december trokken we met de leerlingen van het 5de leerjaar naar het vernieuwde stripmuseum van Suske & Wiske in Antwerpen.

Door de file moesten we iets langer dan normaal op de bus zitten maar de leuke activiteiten in het museum maakten veel goed. We maakten op speelse wijze kennis met de verschillende personages. Zo hebben we leuke nieuwsberichten voorgelezen in de nieuwskamer, konden we onszelf naar de toekomst of het verleden sturen in de teletijdskabine van professor Barabas, ontwierpen we zelf nieuwe personages op de computer en nog zoveel

meer.

In de namiddag volgden we een snelcurses striptekenen. We kregen heel wat tips and tricks om personages te creëren en het resultaat mocht er zeker zijn.

Als souvenir kregen we onze zelf ontworpen strip mee naar huis. Met onze gekke foto van in de teletijdsbakine en onze eigen personages. Een mooi aandenken aan deze leuke dag.

5de leerjaar



Zie ginds komt de stoomboot

Wat waren onze peuters blij dat de leerboeken voor de lagere school geleverd werden in een grote kartonnen doos! Hun fantasie sloeg op hol en ze waanden zich op zee in de stoomboot van Sinterklaas! Recht naar Spanje! Wat een plezier!



Brief posten voor Sinterklaas



De kleuters van de 3^e kleuterklas gingen met z'n allen op uitstap naar Dreamland. Daar gingen we een kijkje nemen naar het leuke speelgoed. Na een wandeling tussen de winkelrekken kregen we allemaal nog een leuke verrassing.

Eens terug in de klas gingen we aan het werk. We maakten een brief om op te sturen naar Sinterklaas. De kleuters knipten speelgoed uit folders, kleurden een

mooie tekening en schreven er hun naam op. Samen maakten we de enveloppe klaar en gingen daarna op pad om onze brief te posten. En dan.....vol spanning wachten op antwoord van Sinterklaas.

3de kleuterklas B



Sinterklaas in het land

Op vrijdag 6 december 2019 was het zover!

Onze goede vrienden Sinterklaas en Zwarte Piet brachten een bezoekje aan onze school.

Maar hé? Wat deed die Zwarte Piet toch zó vreemd! Hij huppelde met een versierde kruiwagen gevuld met liefdesharten en rozenblaadjes. In plaats van snoepjes te gooien, deelde hij rozenblaadjes uit! Wat gek! Bovendien zong Zwarte Piet geen sinterklaasliedjes, maar prachtige liefdesliedjes.

Sinterklaas maakte zich al eerder zorgen. Onze heilige man schakelde de voorbije weken onze hulp in om uit te zoeken wat er aan hand was met Zwarte Piet.

Wat bleek? Zwarte Piet had prikkeltjes in zijn buik... "Plezante" prikkeltjes vooral! Onze Zwarte Piet was namelijk verliefd! En niet zomaar verliefd... Hij had een boontje voor één van de juffen van onze school. Iedereen was razend nieuwsgierig!

Via "De Grote Op Wie Is Zwarte Piet Verliefd poll" konden alle kleuters en leerlingen van de lagere school stemmen op de mogelijke juf dat het hart deed smelten van Zwarte Piet!

Elke dag werd er een tip gegeven om onze kinderen op weg te helpen.

- * Welke juf houdt van paarden?
- * Wie eet er graag spaghetti?
- * Welke juf draagt graag sneakers?
- * En wie lust er graag aardbeien/frambozensnoepjes?

Dat is...?

Op de verjaardag van Sinterklaas vond de ontknoping plaats.

Op de speelzolder gaf Zwarte Piet een rode roos en een cadeautje aan juf ... Sandra van de derde kleuterklas B!

Wat een verrassing!

De kleuters van de tweede kleuterklas B (vriendjes van

juf Sara Patho) hebben hierdoor ook de poll gewonnen en verdienen een zakje snoep voor de klas! Proficiat!

Gelukkig waren alle kinderen braaf geweest dit jaar. Alle klassen werden verwend met cadeautjes en iedereen kreeg iets lekker zoet!

Dank u Sinterklaas en Zwarte Piet!

Hopelijk tot volgend jaar!

Juf Sarah Boom





Theater "Dag Jules"

Wat een leuke voorstelling met ons klasvriendje 'Jules' in de hoofdrol!

Dansen, springen, voetballen, in de regen stappen, slapen, lachen en huilen, ... Jules deed het allemaal! En wij mochten meedoen met Jules! De liedjes kenden we al van in de klas, deze zongen we dan ook vrolijk mee!

Het werd een onvergetelijke kennismaking met "theater" voor onze peuters en kleuters.

Juf Aleidis





Geluk



*Dat prille, hulpeloze
van een pasgeboren kindje.
Wat is nieuw leven
toch verbazingwekkend
mooi en vertederend.*

Een broertje voor
Julle Langiau (K1A)
en lane (L3B)

Yago

12 september 2019

Een zusje voor
Chloé Loidts (K3A)

Esmée

27 oktober 2019

Een zusje voor
Naëlys Dongosi (L2B)

Kailey

november 2019

PROFICIAT !

Huwelijk



Mogen
liefde en trouw
.... je nooit verlaten
wind ze om je hals en
schrijf ze in je hart.



*Hadewich
&
Alain*

27 september 2019

Kinderverzorgster in de peuterklas

PROFICIAT !



Verdriet



*Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw
Ik heb genoten van de jaren met jou
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan
maar ik zal je zo missen bij het verdergaan*

+

**Rufin
Heymans**
° 2/10/1947
+ 20/07/2019

grootvader van
Pillet Crister (L5A)
Adélie Van den Bergh (P1A)

+

**Louise
Wijnant**
° 30/08/1932
+ 27/09/2019

Meter van juf Leen Wijnant
en groottante van
Arezina Remy (K2B)

+

**Roger
Oosterlinck**
° 26/10/1943
+ 02/10/2019

Vader van
juf Ann Oosterlinck

+

**Lepolo
Imanzanga**
° 20/02/1958
+ 06/12/2019

grootvader van
Mfumba Naomi (L1A)
Joy en Abigail (K3A)

Raadsel

Wat vind je wel in december, maar niet in de andere maanden van het jaar?

Antwoord: de letter d

Jantje staat voor een spiegel een stuk taart te eten.

Moeder: "Wat sta jij voor die spiegel te doen?"

Jantje: "Een stukje taart te eten. Dan lijkt het alsof ik er twee heb."



Een giraf en een muis gaan zwemmen. Ze komen bij het meer en de giraf plonst direct het water in. 'Is het diep?' vraagt de muis. 'Nee, helemaal niet', antwoordt de giraf. 'Ik kan met mijn voeten bij de grond, dus spring er maar in!'



Help de kerstman de weg te vinden naar zijn pakjes.



COMMUNIES 2020

Data eerste communie en plechtige geloofsbelijdenis 2020

Eerste communie

Sint-Niklaas: zaterdag 30 mei 2020

Plechtige Geloofsbelijdenis

Sint-Niklaas en O.L.Vrouw Boedschap
(In de St.-Niklaaskerk) zaterdag 25 april 2020

Het SINT-ANTOONTJE heeft de intentie voor de kerst- en zomervakantie te verschijnen.
Dit als contactblaadje tussen de school en thuis: twee belangrijke plaatsen in de leefwereld van onze kinderen.

SCHOOL : Gesubsidieerde Vrije Basisschool SINT-ANTONIUS
Opperstraat 32 - 1770 LIEDEKERKE
www.sint-antoniusschool.be

REDACTIE : alle kinderen van de school en het schoolteam

LAY-OUT : juf Sara Patho - Juf Mirianne

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : juf Ruth



**OP DE WEBSITE → FOTOALBUM
KAN JE ALLE FOTO'S TERUGVINDEN
VAN DE VOORBIJE ACTIVITEITEN**

VAKANTIES voor het schooljaar 2019-2020

Kerstvakantie	maandag 23/12/2019 tot 05/01/2020
Krokusvakantie	maandag 24/02/2020 tot 01/03/2020
Paasvakantie	maandag 06/04/2020 tot 19/04/2020
Dag van de arbeid	vrijdag 01/05/2020
O-H Hemelvaart	donderdag 21/05/2020 & vrijdag 22/05/2020
Pinkstermaandag	maandag 01/06/2020

DE PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN

woensdag 05/02/2020

vrijdag 14/02/2020